

På sporet af Lolland – Falster

25 – 27 september 2023

Herlig sensommertur i bus til de frodige og overraskende sydhavsøer – i nutid, fortid og fremtid

FOF NORDSJÆLLAND & LITTERATUREN præsenterer:

3 dages kultur- og oplevelsesrejse, med 2 overnatninger på Milling Hotel Søpark i Maribo

*Skuespilleren, sangeren og iscenesætteren **Christian Steffensen** tager os med til sit elskede Lolland-Falster og fortæller om landsdelen og stederne. Undervejs underholder han med citater og tekster af de forfattere som har besunget og skrevet om de to smukke øer, ligesom Christian Steffensen vil synge for på et udvalg af skønne årstidssange fra Højskolesangbogen!*

Dag 1.

Kl. 8:00 Vi sætter kursen direkte mod Falster, med første stop *Aastrup Kirke*, der er berømt for sine enestående kalkmalerier (tilskrives Elmelundmesteren). Til fiskerlejet *Hesnæs* hvor vi ser de fine gamle bygninger med de helt specielle stråtede husfacader, hvor vi spiser frokost på det charmerende *Hesnæs Havn – Spisehal & Bageri*. Herfra til det smukke *Corselitze Gods* (ejet af Det Classenske Fideicommiss, som har *Hendes Majestæt Dronning Margrethe* som protektor). Her en lille vandring i parken, som St. St. Blicher jo inddrager i sin berømte novelle *Brudstykker fra en landsbydegns dagbog*. Nu et smut gennem Corselitzes grønne skove for at kaste et blik på Østersøen og *Generalens Lysthus*, hvor selveste H.C. Andersen iførte sig badebukser, inden han tog sig et svalende bad i de krappe bølger.

Derefter *Galleri Syd*, som er en oase af kunst, liv og sjæl. Så til Danmarks allersydligste punkt *Gedser*, der under *Den kolde krig* var en vigtig forpost mod østblokken. Vi besøger *Jernbanemuseet/Gedser Remise* med den ikoniske bygning *Det gule palæ*, som var et omdrejningspunkt i filmen *Olsen-Banden på sporet*. Ligeledes *Gedser Station*, som intet mindre VAR selve *Korsbæk Jernbanestation* i TV-serien *Matador*. – Undervejs får vi naturligvis mulighed for at drikke eftermiddagskaffen. – Så til Lolland og *Milling Hotel Søpark i Maribo*, hvor vi indkvarteres på turens begge overnatninger og sætter os til bordet den første aften.

Dag 2.

Efter morgenmaden kører vi til Saxkøbing, hvor vi på torvet ser Gottfred Eickhoffs monumentale stensulptur *Roepigerne*, og hører om de polske sæsonarbejderne der fra slutningen af 1800-tallet kommer til Lolland og Falster, hvor de med deres arbejdskraft bidrager afgørende til succesen med *Det hvide guld* - sukkerroedyrkingen! Nu strejfer vi Vester Ulslev, hvor den unge sognepræst D.G. Monrad (senere biskop,

politiker og minister) i 1848 sidder og forfatter udkastet til Danmarks Riges *Grundlov*. Derpå til *Polakkasernen* i Tågerup, hvor vi fra bussen hører mere om den polske indvandring til Sydhavsøerne. Videre til *Mindeparken* for Stormfloden, som fortæller om katastrofen der d. 12 til d. 14 november 1872 rammer Sydhavsøerne ekstra hårdt. – Nu til *Udstillingscenter Rødbyhavn*, hvor vi ser opførelsen af *Verdens længste Sænketunnel* - den 18 km. lange faste forbindelse til Europa – *Femern Bælt-tunnelen*, der åbner i 2029. Som prikken over i'et bestiger vi udsigtstårnet, hvorfra vi beundrer den enorme ingeniørkunst der udfolder sig lige for øjnene af os, med Østersøen og Femern som dramatisk scenografi i det fjerne. Under besøget holder vi frokostpausen, nyder de medbragte sandwiches og puster lidt ud.

Videre til den berømte Reventlow-families prægtige *Christianssæde*. Under en lille gåtur i slottes smukke park fortæller Christian Steffensen om statsmanden C.D.F. Reventlow, der udødeliggjorde sit adelsnavn ved at ophæve *Stavnsbåndet* (1788). På det historiske herresæde indtages eftermiddagskaffen iblandet suset i bladene fra de gamle majestætiske egetræer. Dagens næstsidste programpunkt er, at vi gør kort opholdt ved jernbanestationen i *Ryde Skov*, hvor det d. 9. april 1945 kommer til en heftig ildkamp mellem en tysk deling og en gruppe modstandsfolk fra Midtjylland.

Vi kører nu til vores smukke stad *Maribo*, ser *domkirken*, der bl.a. rummer Christian 4's forviste datter, Leonora Christinas grav. Vi ser også Luckow-Nielsens karismatiske statue på Maribo Torv af digterpræsten Kaj Munk, der i 1898 kom til verden i et hjørnehus her ved byens torv. Herefter på egen hånd en lille gåtur rundt i det gamle Maribo for at opleve byens rolige puls og søens stille skønhed. Vi kører nu til Claus Meyers smukt nyistandsatte Hotel Sækkjøbing, hvor stjernekokken udfolder sine kulinariske tryllerier.

Dag 3.

Efter morgenkaffen er retningen direkte mod Nakskov, hvor vi aflægger besøg på Danmarks Sukkermuseum, og kommer helt tæt på den fascinerende industrihistorie om *Det hvide Guld*. Derefter en lille sightseeing med bussen rundt i den gamle middelalderby. Så til *Frederiksdal gods*, hvor vi smager stedets internationalt berømte *Frederiksdal Kirsebærvin*. - Med de liflige dråber på tungen nyder vi udsigten over Langelandsbæltet, hvor Karl 10. Gustav (feb. 1658) sammen med sine svenske tropper mirakuløst krydser det isbelagte farvand mellem Langeland og Lolland. Ligeledes Grønlandsfareren Peter Freuchens vidunderlige ø *Enehøje* der ligger helt yderst i den store vidunderlige *Nakskov Fjord*. Her indtager vi frokosten, med det flade, storladne lollandske landskab som frodig baggrund. Chaufføren bringer os nu til den lille charmerende færgehavn *Kragenæs*, hvorefter vi bestiger bakken og beundrer kunstneren Thomas Kadziolas fantastiske cirkelkomposition, de 12 stensulpturer der samlet udgør *Dodekalitten* – Lollands vartegn! Herfra er der en forrygende udsigt over *Smålandshavet*, hvor Femø, Fejø og Askø ligger drysset ud som den rene poesi. På turen over Bandholm mod Falster ser vi i det fjerne den lille ø *Lindholm*, hvor Ellehammer i 1906 for allerførste gang slipper jorden ganske få meter, i sit hjemmebyggede fly.

Undervejs i bussen mod turens finale nyder vi eftermiddagskaffen og ankommer til *Kippinge Kirke*, som er en af Danmarks berømteste valfartskirker. Med sin hellige kilde fristede det i tidligere tider mange simple folk fra nær og fjern til at opsøge stedet her på Nordvestfalster. Strømmen af fattige mennesker kom således ved Sankt Hans-tide til kirken, for at få del i almisserne i form af små pengegaver. En af de mange valfartende var frem til sommeren 1716 selveste *Marie Grubbe*, adelsdamen der endte sine dage som fattig færgeskone ved Grønsund på spidsen af Nordøstfalster. Forfattere som Ludvig Holberg, Blicher, I.P. Jacobsen, Juliane Preisler og Lone Hørslev m.fl. har digtet om denne berømte historiske person, der nærmest har fået ikonisk status som *Den frigjorte kvinde*.

Kompasset er nu sat stik nord mod København, hvor vi på Farøbroen mod vest som salut ser den gamle Storstrømsbro, samt konturerne til endnu et kæmpe anlægsarbejde, opførelsen af den 4 km. nye Storstrømsbro, der planlægges at stå færdig i 2027.

Tilmelding: **FOF - NORDSJÆLLAND** i samarbejde med - www.litteraturen.dk

Velkommen til

Lolland-Falster – i nutid, fortid og fremtid !